

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en iedereen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien.

Toon Hermans



Met veel verdriet, maar ontzettend dankbaar
nemen we afscheid van

Herman Janssens

Geboren te Lier op 18 november 1949
En thuis in Broechem overleden op 6 maart 2025

Wees welkom om samen met ons afscheid te nemen
op vrijdag 14 maart in Den Moor, Moorstraat 8 in Broechem.

We komen samen vanaf 13u30,
het afscheidsmoment start om 14u.

De lente is in het land en we zetten Herman
graag op een bescheiden manier in de bloemetjes.
Wie wil mag één bloem onverpakt meebrengen.

Na het afscheidsmoment wordt de urne terug naar huis
gebracht, dichtbij zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen.

Heb je troostende woorden, of heerlijke herinneringen aan Herman.
Het zou de familie deugd doen dat je dat met hen deelt via:
Online: bitterzoetafscheid.be/condoleren/herman-janssens



Herman zal worden gemist als

echtgenoot van
Magd Struyfs

vader van
Filip & Els Janssens – Van den Brande
Ann & Kris Janssens – Van Dyck

grootvader van
Lisa, Ruben, Fons, Lowie, Gust en Mil

peter van
Kurt Janssens

Delen mee in het verdriet
zijn broers en zussen
zijn schoonbroers en schoonzussen
zijn neven en nichten

Speciale dank voor de goede zorgen
aan de artsen van Broechem-Oost
en aan dokter F. Verhelst